



column

**chris
mulder**

Gedroomde 50-plusser

Een tijdje terug ontmoette ik een aardige man. Hij was 50-plus zo te zien en bekende dat hij geen werk kon vinden. Hij had duidelijk veel moeite mij dit te vertellen. De tranen stonden in z'n ogen. Ik nam zijn loopbaan met hem door. Hij had z'n werk bij een groot autobedrijf met veel plezier gedaan. Opgeklommen van hulpmonteur tot chef-monteur en later Hoofd Magazijn geworden. Een reorganisatie kostte hem de kop. Hij probeerde in z'n oude vak aan de slag te komen, maar werd steeds afgewezen. Vaak nog voordat er een gesprek met hem was gevoerd.

Zo kon ik in diverse afwijzingsbrieven lezen dat hij niet met zijn tijd zou zijn meegegaan en dat hij moderne gecomputeriseerde magazijntechnieken zeker niet onder de knie zou hebben. Dan weer twijfelde men aan zijn bekwaamheid om de nieuwe ingebouwde sensortechnologie in auto's te kunnen begrijpen.

Ik vroeg hem of dat zou kun-

Maar heb je dan geen droom?

nen kloppen. Ik raakte zijn trots. Stroef kwam het antwoord dat hij alle auto's zou kunnen repareren. Wat dachten ze wel!

Ik vroeg of hij al een idee had hoe hij zijn loopbaan verder wilde ontwikkelen. Hij had geen idee, zei hij. „Maar heb je dan geen droom?“, vroeg ik. „Hoezo een droom, daar verdienen je geen geld mee“, antwoordde hij. Ik verzekerde hem dat dit doorgaans net iets anders ligt.

Ik sta er vaak van te kijken hoe mijn cliënten hun dromen al hebben verijzonderd tot in het kleinste detail. Ze kunnen zo beginnen! Ware het niet dat zelftwijfel vaak toeslaat of dat men denkt dat de omgeving afwijzend zal reageren.

Het leuke van een droom is dat degene die het droomverhaal

mag vertellen daar vaak bij lacht, glinsters in de ogen heeft en zich helemaal niet defensief opstelt; zoals helaas hierboven wel het geval was. Voordat je het weet, ziet de interviewer of de toekomstige werkgever wie eigenlijk voor hem staat. Een enthousiast mens met een open blik. Het krijgen van een kans om je te bewijzen of een baan is dan vaak alleen nog maar een formele stap.

Mijn cliënt hierboven bleek toch zo'n droom te hebben. Hij had altijd 'roady' bij een band willen zijn. Lekker spelen met versterkers en het beste geluid inregelen voor de muzikanten. Hij kreeg er een kleur van toen hij het mij vertelde. We vonden bij een poppodium een stageplek. Na een half jaar is hij aangenomen. Zelden zo'n goede geluidsman gehad, zei de baas.

Wie al een tijd niet meer heeft durven dromen, raad ik aan het gewoon weer eens te proberen. Weet je je jeugdromen nog, sluimeren er in je hoofd vage wensbeelden, blaas er leven in.

Je hoeft niet in je eentje aan de slag. Veel 50-plussers hebben goede ervaringen met Talent Plus, een landelijk werkende vrijwilligersorganisatie die 50-plussers weer aan een baan probeert te helpen. Zo worden cv's besproken, de netwerkkanalen verkend en de soms verbijsterende afwijzingsverhalen aangehoord en solidair begrepen. Maar het mooiste is toch dat ook de succesverhalen worden gedeeld. Betere stimulans is er niet. Succesverhalen van gewone mensen. Ook hier in onze prachtige provincie. Ik kan u Talent Plus van harte aanbevelen. Draag bij aan een toekomst voor u zelf door een ander van dienst te zijn. Hoezo droom?

> mulder@lc.nl

Chris Mulder is directeur van CMMC Management Consulting, gespecialiseerd in crisisinterventie en directiecoaching